

62. Genom ordets bokstavsmening uppstår förbindelse med herren och gemenskap med änglarna

Anledningen till att det genom Ordet uppstår förbindelse med Herren är, att Ordet uteslutande handlar om honom själv, och genom det är Herren därmed allt i alla ting som finns i Ordet, och därför kallas han ”Ordet”. Detta har redan visats i Läran om Herren. Att det är i bokstavsmeningen som det uppstår förbindelse beror på, att Ordet i den meningen är i sin fullhet, i sin helighet och i sin kraft, vilket tidigare har förklarats. En sådan förbindelse är inte uppenbar för människan, men den finns i böjelsen för och förnimmelsen av det sanna, alltså i människans kärlek till och tro på det Gudomligt sanna.

63. Anledningen till att det är genom bokstavsmeningen som det uppstår förbindelse med himlens änglar är, att det är i den meningen som den andliga meningen och den himmelska meningen finns. Det är nämligen i dessa inre meningar som änglarna är – det andliga rikets änglar i Ordets andliga mening och det himmelska rikets änglar i dess himmelska mening. Dessa inre meningar utvecklas från Ordets naturliga mening, som är bokstavsmeningen, när en människa uppriktigt riktar sin uppmärksamhet mot den. Utvecklingen sker på ett ögonblick, och gemenskapen [med änglarna] uppstår lika omedelbart.

64. Genom mycken erfarenhet har jag fått klart för mig, att änglarna i det andliga riket är i Ordets andliga mening och de himmelska änglarna i dess himmelska mening. När jag läste Ordet i dess bokstavsmening fick jag möjlighet att förnimma att det uppstod kommunikation med himlarna, än med det ena samhället, än med det andra. De saker som jag förstod av den naturliga meningen förstod de andliga änglarna enligt den andliga meningen, och de himmelska änglarna enligt den

himmelska meningen – och detta skedde omedelbart. Eftersom jag har kunnat förnimma en sådan kommunikation flera tusen gånger, finns inte det minsta tvivel kvar hos mig om den saken. Dessutom finns det faktiskt andar, som befinner sig under himlen, som profiterar på denna typ av kommunikation. De läser upp något som sägs i Ordets bokstavsmening och lägger omedelbart märke till, och antecknar, vilket samhälle de kommunicerar med. Detta har jag också ofta sett och hört. Genom den sortens levande erfarenhet har jag fått veta, att Ordet, när det gäller dess bokstavsmening, är ett gudomligt medel till att upprätta förbindelse med Herren och med himlen. Angående denna förbindelse genom Ordet hänvisar jag till det som har sagts i verket Himmel och helvete # 303 – 310.

65. Men jag ska också säga något om hur den här utvecklingen av dessa [inre] meningar sker, men för att det ska gå att förstå bör man gå tillbaka till det som sagts här ovan i # 6 och 38 om den successiva och samtidiga ordningen. Där beskrev jag hur det himmelska, andliga och naturliga följer på vartannat i en successiv ordning, det ena efter det andra från det högsta som finns i himlen till det yttersta som finns här i världen. Jag sa också, att samma inre meningar finns i en samtida ordningen i det yttersta som är det naturliga, den ena bredvid den andra från det innersta till det yttersta. På samma sätt är det med Ordets successiva meningar – den himmelska och den andliga – som samtidigt är i det naturliga. Efter att detta står klart kan det något så när förklaras för förståndet hur de två meningarna, den andliga och den himmelska, utvecklas ur den naturliga meningen, när vi läser Ordet. Det som händer då är, att de andliga änglarna framkallar det andliga, och de himmelska änglarna det himmelska. De kan inte göra på något annat sätt, eftersom de är av samma stam och i överensstämmelse med sin natur och sitt väsen.

66. Men detta bör vi nu först illustrera med jämförelser från naturens tre riken – djurriket, växtriket och mineralriket.

Från djurriket: När maten [i magsäcken] har förvandlats till tarmlymfa⁸, upptas den av och frambringas av lymfkärlen till deras blod; samma sak av nervfibrerna till deras saft, och av de substanser, som skapar fibrerna, till deras livsande.

Från växtriket: Trädet med sin stam, grenar, blad och frukter står över sitt rotssystem, och med hjälp av rötterna drar det ur jorden ut och frambringar en saft som för stammen, grenarna och bladen är tjockare, och för fruktköttet en saft som är renare, och för fröna inne i frukten ännu renare.

Från mineralriket: I jordens innersta finns på vissa ställen malm som är mättade av guld, silver och järn. Vart och ett av dessa drar ut sitt element ur de utdunstningar som finns lagrade i marken.

67. Låt oss nu med ett exempel illustrera hur de andliga änglarna hämtar sin mening, och de himmelska änglarna sin, från den naturliga mening som Ordet gestaltar sig i hos människan. Som exempel använder vi fem av buden i dekalogen.

1. Budet Du ska hedra din fader och din moder

Med fader och moder förstår människan sin fader och sin moder här på jorden, liksom alla dem som agerar i deras ställe. Hedra tänker vi på som att hålla dem i vördnad och att lyda dem. En andlig ängel däremot förstår med fader Herren och med moder kyrkan, och hedra betyder för dem att älska [dessa]. Och vidare så förstår den himmelska ängeln med fader Herrens Gudomliga kärlek, och med moder Herrens Gudomliga vishet, och med hedra att göra det goda från honom.

8 latin:chylus

2. Budet Du skall inte stjäla

Med att stjäla förstår människan att stjäla, bedra och under falskt sken tillskansa sig andras egendom. En andlig ängel förstår med stjäla att på lögnaktiga och ondskefulla sätt ta ifrån andra deras trossanningar och det goda de gör av kärlek. Den himmelska ängeln däremot förstår med stjäla att till sig själv tillskriva allt det som tillhör Herren, och att hävda att Herrens rättfärdighet och förtjänst är ens egen.

3. Budet att inte begå äktenskapsbrott

Med äktenskapsbrott förstår människan att begå äktenskapsbrott, bedriva otukt, utföra obscena handlingar, tala liderligt och tänka orena tankar. En andlig ängel förstår med äktenskapsbrott att kränka Ordets goda och förfalska dess sanningar. Men den himmelska ängeln förstår äktenskapsbrott som att förneka Herrens gudomlighet och vanhelga Ordet.

4. Budet Du skall inte döda

Människan förstår med att döda också att hata, och att drivas av hämndens begär ända till att vilja döda. En andlig ängel förstår med att döda att handla på ett djävulskt sätt och att döda en människas själ. En himmelsk ängel däremot förstår med att döda att bära på hat mot Herren och allt som tillhör honom.

5. Budet Du skall inte bära falskt vittnesbörd

Människan förstår med att bära falskt vittnesbörd också att ljuga och förtala. En andlig ängel förstår med att bära falskt vittnesbörd att säga och övertyga om att det som är falskt faktiskt är sant, och att det onda är gott och tvärtom. En himmelsk ängel däremot förstår med att bära falskt vittnesbörd att vanhelga Herren och Ordet.

6. De här exemplen visar hur den andliga och den himmelska meningen utvecklas och tas fram ur Ordets naturliga mening, i vilken de har sin hemvist

Vad som också är så underbart är att änglarna tar fram sina meningar utan att veta vad människan tänker. Men ändå bildar änglars och människors tankar ett genom motsvarigheter precis som ändamål, orsak och verkan. Ändamålen finns verkliga i det himmelska riket, orsakerna i det andliga riket, och verkningarna i det naturliga riket. Själva förbindelsen som sker genom motsvarigheter är så anordnad från skapelsens början. Det är alltså därför som det finns gemenskap med änglarna genom Ordet.

68. I och med skapelsen finns det i varje människa tre livsgrader – den himmelska, andliga och naturliga graden. Det är också därför som människorna har gemenskap med änglarna med hjälp av Ordets naturliga eller bokstavliga mening. Emellertid är människan, så länge som hon lever i världen, i den naturliga graden, och i den mån hon är i äkta sanningar är hon i den andliga graden, och i den himmelska graden i den mån hon för ett leverne som överensstämmer med sådana sanningar. Men hon kommer inte in i själva det andliga och himmelska förrän efter döden. Jag kommer dock att säga mer om detta längre fram.

69. Dessa saker visar tydligt att det endast är i Ordet som det finns ande och liv, eftersom det är genom det som förbindelse med Herren och gemenskap med änglarna uppstår. Om detta undervisar Herren oss på följande vis:

”De ord som jag talar till er, de är ande och liv.” Joh 6:63

”Det vatten som jag ger er skall bli en källa som springer fram till evigt liv.” Joh 4:14

”Människan lever inte av bröd allena utan av varje ord som går ut från Guds mun.” Matt 4:4

”Arbeta för den mat som varar och ger evigt liv, som Människosonen skall ge er.” Joh 6:27

70. Ordet finns i alla himlarna och därifrån kommer änglarnas vishet

Hitintills har det inte varit känt att Ordet finns i himlarna. Det skulle inte heller kunna vara känt så länge som kyrkans människor inte vet, att änglar och andar är människor likadana som människorna på jorden, och att de är alldeles lika människorna på alla sätt och vis men med den skillnaden att de är andliga, och att allt hos dem har ett andligt ursprung, medan människorna i världen är naturliga, och att allt där har sitt ursprung i naturen. Så länge som denna kunskap är dold går det inte att förstå att Ordet också finns i himlarna och att änglarna där läser det, något som också andarna under himlarna gör. Men för att detta inte ska förbli dolt för evigt har jag fått tillåtelse att vara i sällskap med änglar och andar, att prata med dem och se det som finns hos dem. Och sedan har jag rapporterat om mycket av det jag har hört och sett. Det gjordes i verket Himmel och helvete, utgivet i London 1758. Av det som sägs där kan man se, att änglar och andar är människor, och att allt hos dem i mångt och mycket är likadant som i här världen. I det verket kan man se följande:

- Änglar och andar är människor, # 73 – 77 och # 453 – 456
- Det som finns hos dem liknar det som finns hos människorna här i världen, # 170 – 190
- Hos dem finns det också gudsdyrkan och predikningar i templen, # 221 – 227
- Där finns skrivkonsten och böcker, # 258 – 264
- Och där finns Ordet, # 259.

71. När det gäller Ordet i himlen, så är det skrivet i en andlig stil som helt och hållet skiljer sig från stilen i vår naturliga värld. Den andliga stilen består uteslutande av bokstäver som var och en bär på en mening. Det finns också punkter (Fotnot: diakritiska tecken) som intensifierar innebörden. Bokstäverna som änglarna i det andliga riket har liknar de tryckbokstäver som vi har i vår värld. Bokstäverna, som änglarna i det himmelska riket har, och som var och en också bär på en fullödlig mening, liknar de allra äldsta hebreiska bokstäverna som är böjda på olika sätt och som har punkter och tecken över och inuti i sig.

[2] Eftersom deras skrivsätt är på det sättet, så framträder i det Ord som de har inte alls några namn på personer eller platser som finns i Ordet hos oss. Istället för namnen finns de företeelser som namnen betecknar. Så till exempel har de i stället för Moses det historiska Ordet, och i stället för Elia det profetiska Ordet. Abraham, Isak och Jakob är Herren med avseende på det Gudomliga och det Gudomligt Mänskliga. Aaron är prästämbetet, och David är kungaämbetet. I stället för namnen på Jakobs tolv söner, eller Israels stammar, har de olika saker om himlen och kyrkan. Det är samma sak med namnen på Herrens tolv lärjungar. Istället för Sion och Jerusalem har de kyrkan med avseende på Ordet och läran ur Ordet. För Kanaans land har de själva kyrkan. För landets städer på bägge sidor om Jordan har de olika saker om kyrkan och dess lära. Det är på samma sätt för allt annat. Det är också på samma sätt med siffrorna. Det finns inte några sådana i Ordet i himlen, utan i stället har Ordet där de saker som motsvaras av siffrorna i Ordet hos oss. Av detta kan vi se, att Ordet som finns i himlen är ett Ord som står i motsvarighet till Ordet hos oss, och att de på så sätt utgör ett, ty motsvarigheterna gör dem till ett.

72. Det är förunderligt att Ordet i himlarna är skrivet på ett sådant sätt, att de till sinnet enkla förstår det på ett enkelt sätt och de visa på ett vist sätt. Det finns nämligen ett flertal punkter och tecken över bokstäverna som – vilket har nämnts redan – intensifierar innebörden. De till sinnet enkla lägger inte märke till dessa. De vet inte heller något om dem. Men de som är visa ger akt på dem, var och en enligt sin vishet ändå upp till det högsta. I varje större änglasamfund finns ett Ord som är skrivet av änglar under inspiration från Herren, och det förvaras hos dem i ett heligt rum (på en helig plats), för att det inte, vad gäller den minsta lilla punkt, på någon annan plats skulle kunna ändras. Ordet hos oss är visserligen likt Ordet i himlen på så sätt, att de till sinnet enkla förstår det på ett enkelt sätt och de visa på ett vist sätt, men det sker på ett annat sätt.

73. Något som änglarna själva medger är, att all vishet ges till änglarna genom Ordet, för i samma mån som de förstår Ordet, så är de i ett motsvarande ljus. Ljuset i himlen är den Gudomliga visheten, som för deras ögon är ljus. På den heliga plats där ett exemplar av Ordet är förvarat finns det ett flammande och klart lysande ljus, som överträffar varje grad av ljus i himlen som finns utanför denna plats (detta rum). Orsaken till detta är densamma, vilket redan ovan har sagts, att Herren finns i Ordet.

74. De himmelska änglarnas vishet överträffar visheten hos de andliga änglarna nästan på samma sätt som visheten hos de andliga änglarna överträffar visheten hos människorna. Orsaken till detta är, att de himmelska änglarna är i kärlekens goda från Herren och de andliga änglarna är i vishetens sanningar från Herren. Där kärlekens goda finns, där befinner sig nämligen visheten samtidigt. Men där sanningarna finns, där är

inte visheten större än kärlekens goda som finns där samtidigt. Det är förklaringen till att Ordet i det himmelska riket är skrivet på ett annat sätt än i det andliga riket. Det är nämligen så, att i Ordet i det himmelska riket uttrycks kärlekens goda, och skriften utmärker böjelser, men i Ordet i det andliga riket uttrycks vishetens sanningar, och skriften där utmärker förnimmelser.

75. Av allt detta kan vi sluta oss till hurdan den vishet är som ligger gömd i Ordet som finns i världen. Där finns nämligen hela änglavisheten – och den är ousäglig. Detta Ord är behållaren för den änglavisheten, och den visheten får vi tillgång till efter döden om vi av Herren med hjälp av Ordet har blivit änglar.

76. Kyrkan finns till på grund av ordet, och den är sådan som dess förståelse av ordet är

Det råder inget tvivel om att kyrkan bygger på Ordet, eftersom Ordet är själva det Gudomligt sanna, # 1-4; och det är från Ordet som kyrkans lära kommer, # 50-61; och det är genom Ordet som det uppstår förbindelse med Herren, # 62-69. Men att det är sättet som man förstår Ordet på som bildar kyrkan, det kan man tvivla på, eftersom det finns de som tror att de hör till kyrkan bara för att de har Ordet, läser det och hör predikningar från det och känner till en del saker från bokstavsmeningen. Men hur det ena och det andra i Ordet bör förstås, det vet de inte, och en del av dem sätter inte så stort värde på det. Därför ska det här bekräftas, att det inte är Ordet som bildar kyrkan utan sättet som man förstår Ordet på, och att kyrkan är sådan som sättet den förstår Ordet på. Det framstår klart av följande överväganden.

77. Ordet är Ordet enligt den förståelse av det som finns hos oss människor, det vill säga på vilket sätt vi förstår det. Om vi inte förstår det, så kallas Ordet visserligen för Ordet, men det finns ändå inte hos oss. Det är enligt vår förståelse av Ordet som det är sanning. Det är nämligen så, att Ordet kan vara icke-sanning, eftersom det kan förfalskas. Ordet har ande och liv i enlighet med vår förståelse av det, för bokstaven förutan en förståelse av den är död. Eftersom vi människor får ande och liv enligt vår förståelse av Ordet, så får vi också tro och människokärlek enligt denna förståelse, för sanningen hör till tron och människokärleken till livet. Eftersom det nu är så, att kyrkan formas genom tron och människokärleken och i överensstämmelse med dessa, så följer att kyrkan är kyrka genom förståelsen av Ordet och i överensstämmelse med den förståelsen. Det blir en högstående kyrka om den omfattar äkta sanningar, en lågt stående kyrka om den inte omfattar äkta sanningar, och en ödelagd kyrka om den har förfalskat alla sanningar.

78. Dessutom är det genom Ordet som Herren är närvarande hos och förbunden med oss människor. Så är det därför att Herren är Ordet och liksom talar med oss genom det, och för att Herren är själva det Gudomligt sanna, vilket också är vad Ordet är. Slutsatsen av detta är, att Herren är närvarande hos oss människor och samtidigt förbunden med oss i överensstämmelse med hur vi förstår Ordet. Det är ju det som avgör hur mycket vi har av sanning och därmed av tro, samt också av kärlek och därav liv. Men det är ändå så, att vår läsning av Ordet gör att Herren är närvarande hos oss, men att det är vår förståelse av sanningarna i Ordet, och hur vi förstår dem, som åstadkommer förbindelsen. Och så mycket som vi är förbundna med Herren, så mycket av kyrkan finns det inom oss. Kyrkan finns inom människan, och kyrkan som finns utanför henne utgörs av de

många människor som har kyrkan inom sig. Det är det som vi ska förstå med Herrens ord till fariséerna, när de frågade när himmelriket skulle komma:

”Guds rike finns inom er.” Luk 17:21

Guds rike betyder där Herren samt kyrkan som har sitt upphov i honom.

79. På många ställen hos profeterna, där ämnet är kyrkan, handlar det om förståelsen av Ordet, och de lär ut, att kyrkan inte finns någon annanstans än där Ordet förstås på rätt sätt, och att karaktären på kyrkan överensstämmer med Ordets förståelsen hos dem som hör till kyrkan. På många ställen hos profeterna beskrivs också kyrkan hos det israelitiska och judiska folket, där det sägs att den är helt förstörd, och att den inte längre är någon kyrka alls. Orsaken är att de har förfalskat innebörden eller förståelsen av Ordet, för det är just det och inget annat som förstör kyrkan.

Förståelsen av Ordet, både när den är sann och när den är falsk, beskrivs hos profeterna med Efraim, särskilt hos Hosea, för Efraim betecknar i Ordet förståelsen av Ordet i kyrkan. Och eftersom förståelsen av Ordet är det som gör kyrkan till kyrka, så kallas Efraim för en dyrbar son, och nöjenas barn, Jer 31: 20; den förstfödde, Jer.31: 9; Jehovas huvuds styrka, Ps 60: 9; Ps 108: 9; den mäktige, Sak 10: 7; försedd med båge, Sak 9: 13. Och Efraims söner kallas, beväpnade och bågskyttar, Ps 78:9.

En båge betecknar läran ur Ordet som strider mot det falska. Det är också därför som Efraim flyttades över till Israels högra sida och blev välsignad, och även tog Rubens plats. 1 Mos 48: 5,11, med flera verser

Och vidare att när Moses välsignade Israels söner blev Efraim tillsammans med sin broder Manasse, under deras fader Josefs namn, upphöjda över alla andra. 5 Mos 33:13-17

Men vad som händer med kyrkan när förståelsen av Ordet har gått förlorad beskrivs hos profeterna också av Efraim, särskilt hos Hosea, vilket framgår av följande:

- Israel och Efraim kommer att störta samman. Efraim skall bli ödelagt. Efraim är förtryckt och krossat av domen. Jag skall vara som ett lejon mot Efraim. Jag skall riva och gå, släpa bort och ingen kan rycka undan. Hos 5: 5, 9, 11-14
- Vad skall jag göra med dig, Efraim? För din helighet försvinner som gryningens moln och som daggen som faller på morgonen. Hos 6:4
- De skall inte bo i Jehovas land; Efraim skall vända tillbaka till Egypten och äta orent i Assyrien. Hos 9:3
- Jehovas land står för kyrkan, Egypten är faktakunskaper på den naturliga människans nivå, Assyrien resonemang baserade på dessa. Det är med hjälp av dessa faktakunskaper och resonemang som Ordet förfalskas med avseende på förståelsen av det. Därför sägs det att Efraim vänder tillbaka till Egypten och äter orent i Assyrien.
- Efraim ger vinden näring, hela dagen förföljer han östanvinden, han ökar på lögn och ödeläggelse. Med Assur sluter han förbund, och olja förs till Egypten. Hos 12:1
- Att ge vinden näring, förfölja östanvinden och att öka på lögn och ödeläggelse betyder att förfalska det sanna och på så sätt förstöra kyrkan.
- Det är också samma sak som betecknas med Efraims otukt, för otukt betecknar att förfalska förståelsen av Ordet, det vill säga, dess äkta sanningar. Detta sägs här:

- Jag känner Efraim, som helt och hållet bedriver otukt, och Israel är orenat. Hos 5:3
- I Israels hus såg jag förfärliga ting. Där bedriver Efraim otukt, och där är Israel orenat. Hos 6:10
- Israel är själva kyrkan, och Efraim är förståelsen av Ordet, av vilket och enligt vilket kyrkan är kyrka. Därför sägs det att Efraim bedriver otukt.
- Eftersom kyrkan bland judarna var helt och hållet förstörd genom att Ordet hade förfalskats, så sägs det om Efraim:
- Jag skall överge dig, Efraim, jag skall lämna dig, Israel, som med Adama och jag skall göra dig lik Sebojim. Hos 11:8

Eftersom det nu hos profeten Hosea, från första kapitlet till det sista, handlar om förfalskandet av Ordet och därmed förstörandet av kyrkan, och eftersom förfalskandet av det sanna där betecknas med otukt, så befalldes den profeten att för att förebilda detta tillstånd i kyrkan skulle han ta sig en sköka till kvinna, och genom henne skulle söner födas, kap. 1, och ännu en gång, att han skulle ta en äktenskapsbryterska till kvinna, kap 3.

Jag har tagit fram dessa saker för att man ska kunna veta och bekräfta från Ordet att kyrkans status står i överensstämmelse med kyrkans förståelse av Ordet. Den är utmärkt och högt värderad om dess förståelse kommer från äkta sanningar från Ordet, men förstörd, ja, rent av avskyvärd, om den kommer från förfalskade sanningar. För att bekräfta att Efraim betecknar förståelsen av Ordet, och i motsatt mening förfalskandet av den, och att resultatet blir förstörandet av kyrkan, kan alla övriga ställen där det handlar om Efraim jämföras, som i dessa:

Hos 4:17,18; 7:1,11; 8:9,11; 9:11-13,16; 10:11; 11:3; 12:1,9,15; 13:1,12; Jes 17:3; 28:1; Jer 4:15; 31:6,18; 50:19; Hes 37:16; 48:5; Obadja vers 19; Sak 9:10.